

Zevenaar, 22 november 2007

Probus Herfstwandeling



Twaalf nijvere wandelaars, waarvan 3 novieten, begonnen vanochtend aan de herfst-wandeling bij het kasteel Slangenburg in Doetinchem
Met deze 8^e wandeling maakten we twee jaar seizoenswandelingen vol.

Het begon met mooi weer en dat bleef de hele tocht zo. 12 graden einde november!!



Het was duidelijk een Herfstwandeling:



Inderdaad herfst en dus modderig.
Daar was het volgende op gevonden:





Ongeveer halverwege konden we in de kapel van de St Willibrordsabdij een kaarsje opsteken en uitvinden wat een "oblaat" is

Aan mooie doorkijkjes geen gebrek:



:

Na 8 km lopen en een korte autorit kwamen we bij:



Gevestigd in Café 't Onland, alwaar de bruine bonensoep van uitzonderlijke kwaliteit was. Een wederom geslaagde dag; perfect geregeld door Leo en Willy!!!

De winterwandeling zal ergens in januari/februari plaats vinden en wel op een dinsdag. De organisatie is bij Nol en Tjebbe in goede handen. Hartelijke groet van uw wandelcorrespondent, Gerrie

