

Zevenaar, 19 februari 2008

Probus winterwandeling

De 9^e Probuswandeling werd, door 13 warm geklede wandelaars, begonnen om 10.00 uur.

Een ongediplomeerde verkeersregelaar wist ons naar de parkeerplaats in het Bergher Bos te leiden



De aankomst van de 13^e wandelaar was verrassend., doch stijlvol.



De tocht ging, enigszins zwervend rond de Hertenheuvel, waarbij de Dassenboomseweg gepasseerd werd.

We moesten menige heuvel op en ook weer af en alvorens het hoogste punt te bereiken kwam de Achterhoekse Ka'aba in zicht.



Hoewel het zicht beperkt was en de verrekijkers in de rugzakken bleven, hadden we op de Kale Jakob een mooi uitzicht.



De lunch in Ruim Zicht te Zeddam was voortreffelijk, vooral de spekpannenkoeken van Eli en Ed oogstten lof. Maar waar was Jan????



Tegen het einde liet de zon zich nog zien



Opgelucht dat het weer gelukt is, alleen..... zonder Jan!



De organisatoren kregen hun verdiende lof.
Per telefoon werd de verloren zoon gevonden; thuis!!!

De lentewandeling zal door Ed en Jos worden geregeld.
We kijken er naar uit.
Groet van de wandelcorrespondent,
Gerrie

