

Bij het Pannenkoekenhuis tussen Wolfheze en Oosterbeek beginnen 10 wandelaars om 10 uur aan een wandeling onder twijfelachtige weersomstandigheden. Last minute zijn er nog uitvallers door blessure, ziekte en een begrafenis.

## Probus herfstwandeling



De eerste stichtende woorden zijn van Jan en de stand-in organisator Henk voor Riet.



Beschrijving: "Volg de holle weg onder het bruggetje door en ga rechtdoor over de (graf)-heuvel".



Het is duidelijk herfst, zowel qua seizoen als levensfase

Zelfs de, door Mauve en andere schilders, beroemde Wodanseiken ontkomen niet aan de neergang



Langdurig wordt stil gestaan bij de steen des aanstoots , die Jan C tijdens het verkennen behoorlijk op het verkeerde pad/been bracht



Het beekdal is heel fraai



We lopen tussen de sprengenbeken alvorens de Hemelsche Berg te beklimmen. We maken daar kennis met de 19<sup>e</sup> eeuwse auteur Kneppelhout (Klikspan)  
Om circa kwart over één komt gelukkig de lunchplek in zicht.

Daar worden de organisatoren heel hartelijk bedankt voor het vinden van deze prachtwandeling.



De maaltijd is voedzaam en uiterst gevarieerd.



De winterwandeling wordt door Riet en Gerrie georganiseerd.

Hartelijke groet van de wandelcorrespondent,

Gerrie