

Probus zomerwandeling

De 15^e Probuswandeling start met 15 wandelaars in het Peeske met een kopje koffie. Onder de deskundige leiding van Jan en Bé gaan we om half elf op weg richting 's Heerenberg. Het is dan nog bewolkt maar de verwachting is: zonnig.



Bij "De Bank" geeft Jan op zijn bekende kruidige manier uitleg over het bos.



Onder leiding van de oefenmeester worden de spieren losgemaakt; hard nodig om het daarna volgende vals plat te kunnen overleven.

De gebruikelijke versnaperingen: pepermunt, abrikozen en schoolkrijt worden uitgedeeld,.



waardoor niet iedereen oog had voor de schoonheid van de bloeiende mais



Na ca. twee uur wandelen denken we in 's Heerenberg de broodnodige lunch te genieten. Echter deze plek doen we alleen aan voor een rondje Huis Bergh. Daar is duidelijk een expositie .

“Bloemen” van Marc Mulders



In “t Klaphek” is de lunch gereserveerd.



Het vertrek aldaar is spannend omdat twee personen niet betaald hadden!! Kwam nog goed.

Met de neus bijna op de schoenen klimmen we de Hulzenberg op.



Regelmatig overleg over de volgende stappen is nodig.

Onderweg nog een mooi panorama



Terug bij het Peeske krijgen we de Houtvis weer in het zicht.



Tot slot worden Bé en Jan hartelijk bedankt voor de fraaie dag die ze ons bezorgd hebben en krijgen ze de haver die ze verdienden.

De herfstwandeling wordt door Jan en georganiseerd. En niet per sé op dinsdag of donderdag

Hartelijke groet van de wandelcorrespondent

Gerrie