

Probus lentewandeling

Ondanks de korte termijn hebben zich 13 wandelaars verzameld bij café 't Centrum in Babberich voor de 18^e Probuswandeling.

Onder hen niet een aantal "vaste klanten", waaronder Jan C die liet weten te zeer "beslommerd" te zijn.

De start om 9.15 uur is aan de frisse kant, maar omstreeks de middag liet zelfs de zon zich zien en koesteren wij ons met de lammetjes in haar stralen.

De door de organisatoren beloofde bloesem is inderdaad voorhanden.



Al gauw zijn we in Duitsland en ruiken de stallen met enorme aantallen koeien.



De drie Maria's gaan natuurlijk samen op de foto.



En ook Jozef komt voorbij.

Op het landgoed Halsaf stuiten we op de familiebegraafplaats van de familie De Neree.



Tjebbe verricht er enige herstelwerkzaamheden.

We krijgen een toetergroet van de ICE



Ook het afgelopen carnaval lacht ons nog toe.

Aan het einde wacht ons helaas geen koffie: die is er het hele jaar klaar, alleen vandaag niet.



De traditionele wandelbloemen zijn er voor de organisatie

De zomerwandeling wordt door Ed en Gemma voorbereid.

Hartelijke groet van de wandelcorrespondent,

Gerrie