

Probus herfstwandeling

De 32^{ste} wandeling begint om 10.30 uur met koffie met...., in de Theeschenkerij van Huize Wielbergen in Angerlo. Er zijn 18 wandelaars die op een droge herfstdag hopen.



Koffie met huisgemaakte appeltaart of muffin



De start



Klaas vertelt over de fam Brantsen die het huis liet bouwen; daarna vertrekken we warm aangekleed voor onze wandeling onder leiding van een ervaren IVN-gids



De gids voert ons langs boerderij Mariëndal, door de Bingerdense Allee en laat ons kennis maken met Japanse polygonum en de Duitse arts, Von Siebold, die door de korte duur van zijn spreekuur in Japan, rond 1825, tijd genoeg had om nieuwe planten te ontdekken



Oude gidsenwijsheid: "Alle paddestoelen zijn eetbaar, maar sommige slechts één keer"!!!!



Een biologische boer op het landgoed Bingerden



Tjebbe en Niels laten zich uitdagen



De toegang tot Huis Bingerden



Als dank voor deze leerzame wandeling; de gebruikelijke bloemenhulde en een groot applaus voor Eric & Klaas, de gediplomeerde IVN-gids.

Klaas gaat op zoek naar een compagnon voor de voorbereiding van, jawel, de winterwandeling.

Met vriendelijke groet, Gerrie (wandelcorrespondent)