

Probus lentewandeling

Wandeling nr 30 begint in Otterlo. Om even na half elf starten 10 wandelaars met hun wandeling over het stuifzandgebied de Zanding en door het Otterlose bos



Vooraf een kop koffie op een zonovergoten terras



We volgen de rode route; zo'n 7 kilometer lang.



Het voorjaar komt langzaam tot leven



Het terrein is soms vlak, maar lang niet altijd!



Wandelen in het rulle zand vraagt om een rustmoment.



We zijn er; de schoenen kunnen uit



Zon en zand maken dorstig.....



Otterlose aspergesoep

....maar ook hongerig



Niels bedankt Rien en Henk, symbolisch met bloemen, voor het organiseren van de tocht.



Alle koningsdagdiscussie verleidt Henk tot de voordracht van het gedicht van Cees Buddingh:

“Hij heette Willem,
Maar iedereen noemde hem
Wimpie
Dat vond hij niet leuk.
Op de dag dat hij trouwde
Zei hij tegen zijn vrouw:
Ik wil dat jij mij W noemt
En dat deed zij.
Hij vond dat prettig.
Vooral als ze zei: Ja, W.
Ik weet niet
Het geeft zo'n goddelijk
gevoel”



De zomerwandeling wordt door Henk en Eric voorbereid

Met vriendelijke groet, Gerrie (wandelcorrespondent)