

Probus lentewandeling

De 34^{ste} wandeling begint om 10.00 uur met koffie in Pannekoekenhuis Langenberg te Ede. Er zijn 8 wandelaars die op een droge, semi-zonnige lentedag gaan wandelen over de Ginkelse Heide.



De reisleiding vertelt over de route die we gaan lopen.



Hoewel nog maar net onderweg, nodigt dit zo erg uit dat we even neerstrijken.

Voor de groepsfoto (door Ed)



De kudde is nog ver weg



Struinend er naar toe.



Het zijn er echt heel veel



Op zoek naar een pad



toch nog een pad



en een bos



Dank voor Jos en Ed



Iedereen tevreden!



Welke gaat het worden?



Zo ziet ie er uit.



Nog lekkerder met stroop.



Of met boeren jongens.



Als pizza kan ook.



.....!

Tot ziens bij de zomerwandeling, waar Ed en Niels zich voor in willen zetten.

Met vriendelijke groet,
Gerrie (wandelcorrespondent)