

Probus Herfstwandeling

De 44^{ste} wandeling, door Riet en Gerrie voorbereid, begint met koffie in de theeschenkerij Mariëndaal, om 10.30 uur



Om elf uur starten 16 deelnemers de wandeling door Landgoed Mariëndaal



Hoofgebouw (1857)



Het is wel heel duidelijk herfst!!!



De Christuskoepel(1939) met beelden van Mari Andriessen



Riet vertelt:



de Klingelbeek



de fameuze Groene Bedstee sinds 1856; in de zon!



Come to my Bedstee my darlin'
Come over here and gently close the door.



Riet vertelt verder:



Een kloostergrafzerk als "Stenen Tafel"

Na anderhalf uur de 'boerenlunch' in de Theeschenkerij, zonder de traditionele kroket!



Dank aan Riet en Gerrie.



De oude en de nieuwe leiding

De winterwandeling komt van Gerrie en Trudi.
Met dank aan Bé en Niels voor hun fotobijdrage.

Met vriendelijke groet van, de wandelcorrespondent, Gerrie