

Probus Lentewandeling

De 42^{ste} wandeling, wederom door Leo en Eric voorbereid, begint met koffie in het café van de Kroon om 9.30u. Om 10 uur starten 18 deelnemers de lentewandeling door de Rijnstrangen.



Achter ons de Oud-Zevenaarse kerk. Het zal een groene wandeling worden.



De paarden wijzen ons het pad



de weidsheid van het landschap



het is overduidelijk: MEI(DOORN)MAAND



het is struinen door de Gangenin slakkengang!

Geen veermandus trekken maar



Door sommigen gemist een onverwachte rust



de leeuw van Aerdt



een handige meid uit Ooij

Hulde, een lenteboeket en dank aan de organisatie; Leo en Eric.



na ruim 3 uur: de lunch bij De Kroon. Met de traditionele kroket, maar ook salade niçoise, etc, etc.

De organisatie van de zomerwandeling is in handen van Riet en Klaas.
Dank aan Ed voor zijn foto bijdrage.
Met vriendelijke groet van,
de wandelcorrespondent, Gerrie