

Probus Herfstwandeling

De 48^{ste} wandeling, door Eric en Theo voorbereid, begint in herberg 't Onland in Doetinchem, met koffie om 10.00 uur. De 15 wandelaars worden door Theo bij gepraat over de geschiedenis van 't Onland en omstreken. Hij groeide in deze streek op.



We gaan op weg naar de Willibrordusabdij.



onderweg: een trosje Lakenvelders



herfst in het bos



de gele aardappelbovist



de entree



de Willibrordusabdij en kapel



twee monniken



dit zijn alle wandelaars

Het mooie Achterhoekse landschap



In de herfst onder de A18.....

terug naar de herberg(al ruim 200 jaar fam Nijenhuis)



voor een voortreffelijke lunch.



Voor de organisatie van Theo en Eric was er wel hulde, maar zonder bloemen. Die waren onderweg niet voorhanden.



Hoe zo de weg kwijt!

Met dank aan Eric, Niels en Ed voor hun fotobijdrage.

De winterwandeling wordt georganiseerd door Eric en Niels.
Met vriendelijke groet van, de wandelcorrespondent,
Gerrie