

Probus Zomerwandeling

De 47^{ste} wandeling, door Lia en Ed voorbereid, begint in Pannekoekenhuis "De Tijd" te Wolfheze, met koffie om 10.00 uur. De organisatie vond inspiratie in een boek met filosofische wandelingen. We maken via Ed kennis met de romantische schilder J.W.Bilders. De animator van de latere "Oosterbeekse School".



Het ecoduct "Wolfhezerheide" over de A50



Ed legt uit dat de Wodanseik(en) ca 400 jaar oud zijn en verleidt de dames tot een heidens dansje er omheen.



Hij legt ons tevens uit dat de Wodanseik een zomereik is, omdat hij een heel korte bladsteel heeft.



de 17 wandelaars



Een overleden Wodanseik



Vrijwilligers schonen de Heelsumse beek van knolrus.



Ze hebben nog een flink stuk te gaan.



de heide begint al te kleuren.



De organisatie wordt 'traditioneel' in de



bloemetjes gezet.



De lunch bij "De Tijd": veel pannenkoeken met spek en appel, maar ook kroketten. Om de tijd te doden kwam het Ooys en het Gronings volkslied voorbij. En ook "Wie sjoan os Limburg is"!!!

Met dank aan Eric, Ed en Bé voor hun fotobijdrage.

De herfstwandeling wordt georganiseerd door Eric en Theo.

Met vriendelijke groet van, de wandelcorrespondent, Gerrie