

Probus Zomerwandeling

De 51^{ste} wandeling, door Riet en Maria F voorbereid, begint in Veldhoek bij Ruurlo. De 11 wandelaars starten om 10.15 uur in Eetcafé De Veldhoek.



met koffie en Arretjescake

Zoals altijd: hoe moeten we verder.....?

over goed begaanbare wandelpaden



We staan stil bij 't Zand, bekend uit het lied van Normaal: "Oerend Hard"



Traditioneel: de Juf deelt schoolkrijtjes uit



Gegroepeerd rond het Zoeklicht



Ter herinnering aan het zoeklicht dat de Duitse bezetter hier plaatste in WO II



voor straks.....



verrassend: een zebra paard!



we tellen er negen (vogelhuisjes)



De organiseerders worden traditioneel bedankt met de oogst van onderweg.



Een nieuwe traditie in de wandeling; cultuur tijdens de lunch.



"twaalf uurtje"

Henk en Tjebbe sloten aan bij de lunch.

Gaan-de -weg 29 augustus 2018 Veldhoek

We waren twaalf in getal
we dachten elkaar al te kennen
het wandelen laat ons verder wennen

Terwijl voeten gaan
verstaan onze zinnen:
we horen- we ruiken- we raken aan- we zien
is dat een mestkever misschien
en hoorde ik daar een specht-
ach sorry, wat heb je zojuist gezegd?"

Er is het spel van schaduw en licht
we zijn los van het gewicht
van de dagelijkse dingen
van binnen voel ik het in mij zingen
net als die vogel daar

Raar:
het gaan is één ding
het (goed) verstaan twee:

Vandaag hoeven jullie geen boterhammetjes
mee !!!

Maria Fellingner



Ook Niels leest een kort gedicht, voor zijn voortijdige vertrek.

De herfstwandeling-organisatie is in handen van Maria F en Ely.

Met vriendelijke groet van de wandel-correspondent,
Gerrie