

Probus Winterwandeling

De 53^{ste} wandeling, door Ely en Leo voorbereid, begint bij 't Peeske. De 11 wandelaars starten om 10.30 uur na de koffie, die warm was en met een bonbon, dankzij een interventie van Ely!



tot onze verrassing was Trudi toch van de partij

De paarse paaltjesroute (Zonderbosroute) van ca 6,5 km is vandaag onze opgave. Het weer is daar onwaarschijnlijk goed voor: zon, 6 graden en in het bos is er haast geen wind voelbaar.



Al snel krijgen we een prachtig doorkijkje met zicht op de kerk van Beek. Wat zou er gebeurd zijn als hier sneeuw had gelegen!?



geen wandeling zonder een moment van bezinning/verwarring over; "hoe nu verder?".

Het kwam weer goed!



een beetje modderig maar mooi winters.



dooie



bomen



deze keer geen bruggetje maar toch een groepsfoto



Niet de "hand of God", maar die van Klaas



Ely deelt het overschot van de kerstboom



en de juf haar schoolkrijtjes



Om half een zijn we weer terug bij 't Peeske. Daar is voor ons gereserveerd.

Een rijke keuze is beschikbaar; variërend van omelet met ham en kaas, Piri Piri, Veluwe- en Pieterpadsalade tot de kroketten. Tijd voor een glas!!



hulde aan Ely en Leo voor hun uitstekende voorwerk.

Voor de lentewandeling zal Leo een compagnon zoeken die met hem organiseert.

Met vriendelijke groet van de wandel-correspondent, Gerrie (met hulp van Rien)