

Probusclub "De Liemers"

Bankrekening **NL90ABNA0555662179** t.n.v. Probusclub "De Liemers"

Ledental: 30

Website: www.deliemers.probus-nederland.nl

gebruikersnaam: zevenaar

wachtwoord: inonshuis

Bijeenkomst op 17-10-2019 in Ons Huis (tel.0316 523690)

Aanwezig:21 leden

Afwezig: Wim Wismans, Eef Koenders, Tjebbe Bekema, Wim Zevenbergen, Niels Visser, Mariette Fizaan

1.Opening. Nadat Jos zijn banaan heeft opgegeten opent de voorzitter Klaas de bijeenkomst. Hij wijst ons op de traktatie in de vorm van een heerlijke koek die Matthee heeft neergelegd om te vieren dat ze jarig en was en 55 jaar getrouwd!

2.Bestuursmededelingen. Zijn er niet

3. Ingekomen stukken. Er is niets binnen gekomen

4 Nieuwsbrief 329 Klaas heeft Jan de Ruiter gebeld over lidmaatschap. Hij denkt zich wel thuis te kunnen voelen in de groep maar heeft het momenteel erg druk en zou graag in maart volgend jaar beslissen of hij lid wil worden. Hierop reageert Nico die vindt dat het niet zo zou moeten zijn dat potentiële nieuwe leden zoveel bedenktijd krijgen. Dit belemmert de komst van eventuele andere nieuwe leden. Rina sluit zich bij deze mening aan. Henk stelt voor dit bij de jaarvergadering te bespreken. Klaas wil de gemaakte afspraak met Jan de Ruiter niet wijzigen.

5.Lief en leedcommissie Klaas memoreert het overlijden (na een kort ziekbed) van Ria Koenders waarvan de uitvaart op 11 oktober jl. was.

Er wordt een kaart gestuurd van ons allen naar Fons en Truus van Bastelaar.

Henk is bij Hans Slooten geweest . Hij krijgt een goede verzorging in het hospice en laat ieder van ons groeten.

Lies heeft kaarten gekocht bij Het Depot in Wageningen om incidenteel te sturen naar leden bij lief en /of leed.

6.Programmacommissie Doordat de spreker die voor vanochtend op het programma stond geen voordracht kon geven heeft Gerrie Henk en Theo gevraagd iets voor te bereiden voor vanmorgen. Fijn dat beiden bereid waren in dit gat te springen.

De herfstwandeling is volgende week donderdag 24 oktober. Graag opgeven bij Lies en/of Eric voor 23 -10. Start om 10 uur bij Klein Zwitserland in Ede.

7. Rondvraag. Els: Er is een expo in oktober en november van Leonardo da Vinci (schilder en uitvinder) in Ulft op het Dru Industriepark. Toegang is gratis.

Miep: vraagt of de nieuwjaarslunch op 2 januari een week verschoven kan worden. Het bestuur zal zich erover buigen.

Kees, Ed en Jan zijn allen jarig geweest en bieden na afloop een drankje aan.

Ed: Zijn jongste kleindochter heeft een sportiviteitsprijs gewonnen bij frisbeespelen.

Na de pauze volgen er twee voordrachten. De eerste spreker, **Theo**, geïnspireerd door de stikstofproblematiek en de boerenprotesten stelt de natuur aan de orde.

Definitie van natuur is: de van nature voorkomende planten en dieren in bijkomende habitat.

Natuur heeft waarde voor de mensen en vermindering van natuur heeft invloed op geestelijk welzijn. Zo werd natuur niet altijd op dezelfde manier ervaren. In de 19^e eeuw leefden de boeren met hun dieren onder 1 dak; het waren huisgenoten.

Ze hadden een andere beleving van de natuur. Ze bestreden dieren die nu beschermd zijn. Er was geen spirituele beleving van de natuur.

De huidige boeren ervaren een breuk met de natuur. Er zijn diverse interessante boeken over dit onderwerp zoals: **Kosmos van von Humboldt ; Macfarlane over landschap en natuur. Ton Lemaire: wat verstaan wij onder natuur.**

Louise Fresco, wetenschapper en bestuurder aan de Wageningen universiteit is voor grootschalige voedselproductie om de toenemende wereldbevolking te kunnen voeden. Zij is ervan overtuigd dat het moet lukken met de huidige techniek en wetenschap om de mensheid wereldwijd van voedsel te blijven voorzien.

Daarna komt **Henk** aan de beurt met het onderwerp religie en gewelddadigheid.

Het verschil tussen de islam en de christelijke religie is dat de bijbel, m.n. het oude testament bestaat uit verhalen die niet helemaal waar zijn. De koran heeft dat niet en bestaat uit klanken. Mohammed schreef geen verhaal maar kreeg flitsen.

Die hoef je niet te begrijpen. Het is een woordeloos ervaren van religie.

Religie staat gelijk aan verbinden, ergens bij horen. Hoor je er niet bij dan ontstaat intolerantie, uitsluiting uit een groep.

Er ontspint zich een discussie over de gewelddadigheid van de islam. Verbinding met het christendom is ver te zoeken. Eigenlijk verkeert de islam nog in de fase van de godsdienstoorlogen. Ook het christendom is een gewelddadige godsdienst geweest. Bijbelverhalen getuigen hier ook van.

De sprekers worden bedankt en we gaan naar de bar.

De volgende bijeenkomst is op 7 november. Spreker is dan Stoni met als onderwerp: Tribunaal

Nelleke Oosterhof