

Probusclub “De Liemers”

Bankrekening **NL90ABNA0555662179** t.n.v. Probusclub “De Liemers”

Ledental: 28

Website: www.deliemers.probus-nederland.nl

gebruikersnaam: zevenaar

wachtwoord: inonshuis

Bijeenkomst op 20-02-2020 in Ons Huis (tel.0316 523690)

Aanwezig: 22 leden

Afwezig: Leo van de Boom, Henk Hanekamp, Jacques Fellingier, Nico v.d. Hemel. Eric van Loon, Cees Klomp

1.Opening De voorzitter, Klaas, opent de vergadering en wijst ons op de bonbon die bij onze koffiekopjes ligt. Gerrie was jarig en de gulle geefster van deze lekkernij. Hierna richt Klaas het woord tot Jos die vandaag precies de respectabele leeftijd bereikt van 90 jaar. Aan hem wordt een oorkonde uitgereikt. Beide leden worden met applaus en zang gefeliciteerd.

2.Bestuursmededelingen. Nelleke meldt hun aanstaande verhuizing naar Steenwijk begin mei. Zij wil graag lid blijven van deze probusclub en gaat daarvoor heen en weer reizen.

3. Nieuwsbrief 336 Blz. 1: betreft de bijeenkomst van 28 mei die doorgang kan vinden aangezien de ruimte beschikbaar is. (21 mei komt te vervallen i.v.m. Hemelvaartsdag.)

4 Lief- en leedcommissie. Van hieruit worden geen bijzonderheden gemeld.

5.Programmacommissie. Op 7 mei staat een excursie gepland waarover later meer bekend wordt gemaakt. 28 mei moet nog worden ingevuld. Miep weet wellicht een oplossing. Het programma is tot de zomerperiode volgeboekt.

6.Rondvraag. Wim van Heugten: het gaat met zijn kleinzoon naar omstandigheden goed. Het stoma is verwijderd en er zijn geen extra complicaties. Niels krijgt maandag a.s. een knieoperatie en zal tijdelijk minder mobiel zijn. Els was jarig en heeft een traktatie meegenomen uit Duitsland: Mozartkogels. Miep vertelt bij een concert geweest te zijn van Paco Pena en zij blijkt diens vrouw van vroeger uit Roermond te kennen. Miep heeft hem een jeugdfoto van haar gegeven waar hij zo blij mee was dat haar een stevige omhelzing ten deel viel!

Vanwege afwezigheid door ziekte kon Jacques zijn presentatie vandaag niet houden en is aan Theo en Wim van Heugten gevraagd de leemte op te vullen.

Theo snijdt het onderwerp van **de antisemitische golf in Achterhoek en Liemers** aan.

Vanaf 1880 was er onder de katholieken en in de zuidelijke gebieden veel aanhang voor antisemitisme. De joden waren de ketters van de staat, hebben christus gedood en werden beschouwd als een inferieur ras.

De Graafschapbode uit 1892 publiceerde artikelen waarin vermeld stond dat christenen geen handel mochten drijven en geen omgang mochten hebben met joden. Onder druk van politicus Schaepman is deze antisemitische propaganda in de

Graafschapbode uitgedoofd. Veel plaatsen hadden een joodse gemeenschap maar met name in de achterhoek was het antisemitisme groot. De joden vormden het symbool van alle bedreigingen van buitenaf.

Hieraan gekoppeld kan men zich de vraag stellen of het mogelijk is een dubbele identiteit te hebben zoals de joden die ervaren. Of zoals heden ten dage de islamitische landgenoten. In Frankrijk bijvoorbeeld bindt Macron de strijd aan met het islamitisch separatisme en laat hij eigenlijk geen ruimte (als staat) aan de dubbele identiteit.

Wim van Heugten vervolgt met een verhaal over **Watermolens in Noord-Brabant** waar hij samen met zijn broer een boek over heeft geschreven.

Aan de hand van foto's vertelt hij over de functie van de molens en hoe er zorgvuldig werd gekeken waar ze werden geplaatst. In Noord Brabant horen ze in het landschap en daar werd de wegenstructuur in de richting van de molen gelegd en hadden ze een brugfunctie.

De oudste molens dateren van de 12^e eeuw en zijn tot 1930, tot de industrialisatie zijn intrede deed, in bedrijf gehouden.

Ze dienen nu alleen nog als monument.

Theo en Wim worden bedankt voor hun bereidheid met zo'n korte voorbereidingstijd een verhaal te houden. Applaus!!

Nelleke Oosterhof