

Probus winterwandeling

De 57^{ste} wandeling werd door Lies en Riet voorbereid. 19 Wandelaars, een record aantal, verzamelen om 10.45 uur in Kasteel café Heeren Dubbel in 's Heerenberg.



waar we starten met koffie

imposant kasteel Huis Bergh



We wandelen door de Plantage en worden wijzer gemaakt. Met links en rechts interessante uitzichten.



"Gouden Handsen"



Deze linde werd in in 2015 aangeplant bij het 50-jarig bestaan van Liemers-Niederrhein. Een van de oprichters was Jan van Heek, de toenmalige bewoner van Huis Bergh.

Ook "onze" Fons van Bastelaar was een medeoprichter in 1965.

Het is een winterwandeling, maar meer nog een Valentijns wandeling. Met gedichten en chocolade hartjes en rozen voor de jongens!!!! Wat een verrassingen.



Wandelende boom



geen sneeuw; wel klokjes

Een man dacht:
Wanneer zal ik eens een minuut
niet aan haar denken? Nu?
Hij ging zitten en dacht één minuut
niet aan haar.

Toen stond hij op en wandelde
verder, dacht verder, steeds verder,
zonder tussenpozen, aan haar.

Toon Tellegen



Helaas geen tijd voor proeverij



Na 5 kwartier en ca. 4 km komen we weer terug bij het Kasteel voor.....de voedzame en gezellige lunch.



Lies en Riet
worden bedankt
middels een
seizoensboeket
voor hun mooie,
korte wandeling
vol met Valentijns
liefde.



Dit is het begin van het 15de wandeljaar.
De lentewandeling is in goede handen bij Riet en
Met vriendelijke groet,

de wandelcorrespondent, Gerrie (met hulp van Rien)