

Probus herfstwandeling

De 58^{ste} wandeling (eindelijk), want geen lente- en geen zomerwandeling, konden Riet en Rina aan de slag. Het begint op de parkeerplaats tegenover het Peeske,



k
w
a
r
t

o
v
e
r

1
0



door het
Bergher-
bos
langs de
paarse
pijlen

We zijn met 17 wandelaars en behoeven dus geen schriftelijke toestemming



Al snel wordt
duidelijk dat het een
herfstwandeling is.

Paddenstoelen bij de
vleet!



en ook de echte paddenstoel; de vliegenzwam



En varens, heel veel (adelaars)varens

Onderweg altijd verrassingen:



Zou Louise Bourgeois, die van die reuzespinnen, hier jaloers op zijn geweest?



de corona meningen verschillen enigszins

Nadat de beoogde shortcut een verlenging oplevert, zijn we om ca 13:00 weer terug bij het Peeske en hebben we de zandverstuiving achter de rug. Buiten, want het is coronatijd, danken we R & R



En dan is er lunch. Zij zijn er al.



Omeletten

Kroketten

En zij is/eet "de Verwende Geit".

Het is mede dankzij het mooie weer een uiterst aangename wandeling geweest.

Voor de winterwandeling, als corona het toestaat, heeft Rina, Ed bereid gevonden om deze mee te organiseren.

Met vriendelijke groet, en dank aan Riet en Eric(foto's) de wandelcorrespondent, Gerrie (met hulp van Rien)