

Probus zomerwandeling

De 59^{ste} wandeling (eindelijk), want geen winter- en geen lentewandeling, werd door Rina en Ed voorbereid. Het begin is bij het infocentrum van park Sonsbeek. Om 10:30 zijn er 15 wandelaars die de tentoonstelling Sonsbeek 20→24 gaan bekijken.

We starten met 1 minuut stilte om Thea Verouden te gedenken. Zij had zich aangemeld voor deze dag. Daarna is er een vriendelijke, enthousiaste dame die ons duidelijk maakt dat het vandaag gaat om de *beleving* bij de kunst



Na de koffie wandelen we het park in en zien de eerste kunst; de beleving is er nog niet helemaal.



In de witte villa (Stadsvilla) zien we "The Black Archives";



een stukje Arnhemse slavernij geschiedenis



Op weg naar de Steile Tuin komen we een groot (5 m hoog) kunstwerk tegen; gemaakt van mycelium (paddestoelenwortel)



In de Steile Tuin



Hier is: "Respire, the World Begins with Trees"; textielcollage en bestempelde baksteen met boombladeren uit het park.



Drijvend paviljoen

ontdekking: kaukasische vleugelnootboom



Om 12:30 zijn we klaar om te lunchen. Veel besteld wordt de 'Healthy Bastard'. De bloemen zijn voor de organisatoren, Rina en Ed, die geprezen worden voor hun goede idee. Voor de herfstwandeling vindt Ed Niels als coörganisator. Dank ook aan Riet en Ed voor hun fotobijdrage. Met vriendelijke groet van de wandelcorrespondent, Gerrie