

## Probus herfstwandeling

De 60<sup>ste</sup> wandeling, begint bij Kasteel Doorwerth. Om 10:30 zijn de 9 wandelaars klaar voor de wandeling over Landgoed Duno.



Zonder gezamenlijke koffie, maar met die van Theo en Lia.

Het is duidelijk herfst; nevel en veel gevallen blad. Het wordt de wandeling van de "rode paaltjes" van Niels, die er soms niet zijn. Eerst komen we op de langzaam stijgende Italiaanse weg. boven aangekomen is er een indrukwekkende brug.



de Italiaanse weg



tenminste één rood paaltje!



met een ..... "foute" N!



Op weg naar het Dunoplateau



voor het mooie panorama



Een korte uitstap naar Heveadorp met de rietgedekte huizen van de rubberfabriek medewerkers. De dorpsnaam verwijst naar de Hevea Brasiliensis, de rubberboom in Brazilië.



De toegang tot Huis Duno is heel bijzonder met zijn machtige taxus, hulst, rhododendrons en azalea's



Van het vooroorlogse huis Duno resten nog slechts de plattgrond.



en een aantal tuinornamenten



Om 13:00 uur zijn we terug bij het kasteel en bewonderen de oeroude(1678) Robinia pseudoacacia. We laten ons de lunch in "De Zalmen" goed smaken en prijzen de beide wandelbedenkers, Ed en Niels voor deze mooie wandeling. De traditionele bloemen waren helaas onderweg niet te vinden! De winterwandeling wordt door Niels met Theo voorbereid. Dank ook aan Niels en Ed voor hun fotobijdrage. Met vriendelijke groet van de wandelcorrespondent, Gerrie