

Probusclub “De Liemers”

Bankrekening **NL23 ABNA 0886 381975 t.n.v. JBF Swart Probusclub De Liemers**

Ledental: 29

Websute: www.deliemers.probus-nederland.nl

gebruikersnaam: zevenaar

wachtwoord: inonshuis

Bijeenkomst op 17 maart 2022 in Zaal Staring te Zevenaar (tel. 0316523458)

Aanwezig: 18

Afwezig: Lies Hensen, Eef Koenders, Nelleke Oosterhof, Theo Salemink, Niels Visser.

- 1. Opening.** Stoni opent deze bijeenkomst en vraagt ons aller aandacht voor het feit dat Ed aanwezig is na het overlijden van zijn lieve Josiane op 3 maart. Ed bedankt ons voor alle aandacht en lieve woorden die hij ontvangen heeft. Hij vertelt ons uitgebreid over haar laatste door de arts comfortabel gemaakte dagen. Het werd op 10 maart een hele mooie uitvaart, deze kan nog tot 24 maart via de livestream bekeken worden. Ga naar de site van Moscowa en log in met de code 7A3545D5. Het leven is nu heel onwerkelijk voor hem, niet meer naar Insula Dei. Stoni bedankt Ed voor zijn lieve woorden en wenst hem veel moed toe.
- 2. Ingekomen en uitgaande stukken.** Geen.
- 3. Nieuwsbrief 355.** Cees heeft de nieuwsbrief niet ontvangen, hij staat echter wel op de maillijst. Matthee zal het nog een keer nakijken.
- 4. Bestuursmededelingen.** Geen
- 5. Lief en Leed commissie.** Mariette brengt ons de groeten van Leo over, hij hoopt binnenkort weer in ons midden te kunnen verschijnen. Miep heeft zich Oekraïens uitgedost!
- 6. Programma commissie.** Er zijn enige veranderingen. Jacques neemt op 7 april nogmaals het woord over het 20-talig stelsel van de Maya's. Matthee haar voordracht vervalt, zij zal die op een nog nader te bepalen datum geven omdat zij op 21 april in Amerika is. De rest van het programma ziet er als volgt uit: 21/4 Lies, 5/5 Jan Swart, 19/5 Gemma en Miep, 2/6 Theo Salemink, en Lies en Gemma sluiten het seizoen af. Men moet zich voor de wandeling die verplaatst is naar 31 maart opnieuw opgeven bij Niels!
Vergeet wederom niet lucifers en een schaarje mee te nemen op 7 april.
- 7. Rondvraag.** Het antwoord op Gemma's vraag over wanneer zij een lezing geeft staat hierboven bij de programma commissie, 19/5. Jacques: Is er nog belangstelling voor het bridgen, afgelopen keer gaf niemand zich op. De volgende keer is bij Jacques op 10 april, opgeven uiterlijk 8 april. Op 8 mei is het bij Rina, 5 juni bij Stoni. Jan: een oproep om de contributie van 100 euro te betalen! Ed: Hij kreeg vlak na het overlijden van Josiane een oogontsteking, maakte het allemaal nog moeilijker. Een evenbeeld van de foto van Josiane waarin de zaadjes van de paardenbloem door de wind naar alle richtingen worden verspreid staat in de Larousse. Nogmaals Gemma: nieuwe leden echt noodzakelijk, minstens 3 graag. Het voorgestelde lid van Lies en Hans zal worden benaderd.

Voordat Jacques aan zijn voordracht begint neemt Rien Visseren ons even mee naar de topografie van de domheid. Een voorbeeld: De stad Kampen is de hoofdstad van de domheid. Er werd een voorstel gedaan om een brug over de Yssel te bouwen, dat zou goed zijn voor het nageslacht. Waarom, want heeft het nageslacht voor Kampen gedaan?

De veldwachter mocht niet meer door het graan lopen want dat vertrapte hij. Vervolgens werd hij door vier mensen door het graan gedragen.

En dan komt Jacques. Dankzij zijn kleinzoon komt hij tot de ontdekking dat de Maya's rekenden in het 20-talig stelsel. Jacques zou Jacques niet zijn als hij hier niet zelf over na zou gaan denken en het meteen een cultureel sausje te willen geven. Eerst een overzicht van de wonderlijke cultuur binnen de Maya gemeenschap:

1. Over welk gebied gaat het? De gebieden liggen in Midden-Amerika, o.a. Guatemala, El Salvador. De cultuur ontwikkelde zich daar tussen 1800 en 300 BC. De samenleving bestond uit drie lagen, de priesters, de middenklasse en de boeren.

2. Wervende plaatjes. We zien prachtige oude piramides. De Chicken Itza. Deze heeft 18 niveaus, 365 treden en 52 zijvakken.

3. Het tijdrekenen van de Maya's. Zij hanteren een lange telling, gewoon de dagen achter elkaar. Bij het berekenen van de tijd werken de Maya's met bundels van 20 dagen. Zo zijn 18 bundels 360 dagen (ongeveer een jaar). Zij berekenden zo al de ouderdom van het universum. Het 20-talig stelsel heeft twintig symbolen. Om te rekenen: 0=schelp, 1/m4= stip, 5=lucifer. De plek van het cijfer geeft de waarde aan van het symbool. Bij de Romeinse cijfers gaat dit niet, er bestaat geen symbool voor nul. Bij de Maya-telling kan je niet verder dan 2012 in onze telling.

Dan is er de Haabkalender. 18 periodes van 20 dagen=360 dagen. Er werden altijd 5 dagen aan vastgeplakt. Deze kalender doet denken aan onze verjaardagskalender.

De Tzolkin kalender: 20 naamgegeven periodes, met elk een eigen symbool, van 13 dagen, na 260 dagen herhaalt hij zich. Deze kalender heeft een religieuze betekenis. Elke dag heeft een betekenis, wat je wel of niet moet doen, het geeft houvast

4. We gaan als een Maya gemeenschap rekenen.

Inmiddels is in onze telling de klok het middaguur gepasseerd. Zoals Stoni zegt: met tijdtelling raak je de tijd kwijt. Aangezien Jacques nog lang niet aan het einde van dit boeiende verhaal is besluiten we gezamenlijk dat hij hier de volgende keer mee doorgaat. Tevens wordt Rien hartelijk bedankt voor zijn zichtbare bijdrage aan deze boeiende ochtend.