

Probus winterwandeling

De 61^{ste} wandeling, begint bij Huis Bergh over een spiksplinternieuw Klompenpad. Om 10:30 zijn de 10 wandelaars klaar voor de koffie in café Heeren Dubbel. Na enige weken lente werd het plotseling winter en waren we nog net op tijd met onze winterwandeling. Temperatuur: 4°Celsius, Windkracht: NNO 5.



op weg richting Stokkum en al spoedig; regen



de voorbije lente is herkenbaar, net als de regen



Het pad gaat door bos en weiden over het Landgoed



Bij de Gasthuisbult een korte stop voor de groepsfoto



de foto graaf gefotografeerd



onderweg een verrassing.....later onderzocht door Klaas



we zijn er bijna, na ca. 6 km

en nu helemaal.



De bonus: een korte inleiding van Theo over 450 jaar geleden; de opstand tegen de Spanjaarden. Waarbij familie tegen familie streed.



De dank gaat naar Niels en Theo voor deze mooie, natte, winterse wandeling. De traditionele bloemen waren gelukkig gevonden onderweg!

De lentewandeling wordt door Theo met Gerrie voorbereid.

Dank ook aan Niels, Lia en Eli voor hun fotobijdrage.

Met hartelijke groet van de wandelcorrespondent, Gerrie (en haar computerassistent)