

Probusclub “De Liemers”

Bankrekening **NL23ABNA0886 3819 75** t.n.v. JBF Swart, Probusclub De Liemers.

Ledental: 29

Website: www.deliemers.probus-nederland.nl

Gebruikersnaam: zevenaar

Wachtwoord: inonshuis

Bijeenkomst op 2 juni 2022 in Zaal Staring te Zevenaar (tel. 0316 523458)

Aanwezig: 23

Afwezig: Jan Swart

- 1. Opening.** Onze voorzitter Stoni is verheugd met de enorm grote opkomst vandaag! Er is slechts 1 lege stoel, en die is bedoeld voor Jan. Stoni vertelt ons dat Jan de komende tijd helaas afwezig zal zijn. Nadat hij al een tijd problemen had met zijn gezondheid is nu geconstateerd dat Jan lijdt aan de zeldzame bloedziekte MF (Myelofibrose). Hoeveel invloed dit op hem zal hebben moet nog blijken uit verder onderzoek in Groningen. Wij wensen Jan alle mogelijke sterkte en hopen hem toch binnen afzienbare tijd weer te mogen verwelkomen in ons midden.
- 2. Ingekomen en uitgaande stukken.** Een uitgebreide mail van Jan over zijn gezondheidstoestand.
- 3. Nieuwsbrief 360.** Geen commentaar.
- 4. Bestuursmededelingen.** Op de door diverse leden aangebrachte potentiële leden is geen bezwaar binnen gekomen. Twee mensen zullen door Stoni en Miep bezocht worden, 1 blijft nog even in de wacht. Ook is het bestuur op zoek naar iemand die Jan tijdelijk als penningmeester kan vervangen. Wim W. biedt zich spontaan aan en kan meteen aan de bak voor de lunch op 16-6.
- 5. Lief en Leedcommissie.** Jacques: het gaat naar omstandigheden goed met Eric, hij gaat er weer bridgen. Ed: is strompelend binnen gekomen, hij heeft tijdens het tennissen zijn achillespees gescheurd en behoort nu voorlopig tot het krukkengilde. Het is oefenen en geduld, zo krijg je levenslessen cadeau. Leo bedankt voor alle aandacht die hij heeft gekregen. Els: Nico heeft veel last van zijn heup, hoop dat een injectie verlichting brengt. Hij komt wel bij haar eten. Jos: is weer op de been. Helaas is hij niet alleen van het gas, maar nu ook van de auto af. Wie wil zo nu en dan Jos naar Deventer brengen? Rina, Niels, Wim vH, en Matthee bieden zich spontaan aan. Tot slot Stoni: we moeten er voor waken dat onze kwalen hier niet de overhand gaan krijgen! Dit kan nieuwe leden afschrikken.
- 6. Programmacommissie. Gemma: De lunch vindt op 16 juni a.s. bij haar thuis plaats, aanvang 11.00 uur.** Het accent ligt op elkaar weer allemaal ontmoeten na 3 jaar. Wij hopen dat we daar alle partners en buitengewone leden ook mogen verwelkomen. De kosten voor deze lunch zijn 25 euro p.p., all inclusive. Dit bedrag overmaken op bovenstaande rekening is tevens de aankondiging dat je aanwezig zal zijn. Miep nodigt wie dat wil even de straat bij Gemma over te steken naar haar thuis waar zij kan laten zien wat haar de afgelopen 74 jaar heeft beziggehouden. Op vrijdag 5 augustus staat er een zomers uitje op het programma, naar Ulft. Het programma begint om 10.00 uur met koffie, dan volgen een rondleiding, film, lunch, en boottocht. Tegen 14.45 uur keren we terug naar huis. De kosten zullen ongeveer 30 euro p.p. bedragen. Er komt nog een uitgebreid verslag met route beschrijving. **Zondag a.s. is er om 19.30 uur weer een bridgeavond bij Stoni! Wil iedereen zich alsjeblieft voor vrijdagavond bij Stoni opgeven.** Wie komt er? Jacques: het wordt tijd dat we over het bridgen en de belangstelling gaan overleggen.

Omdat Jan helaas afwezig is heeft Henk (Heike) op het allerlaatste moment zijn diensten aangeboden. En wat voor een verhaal, hij kwam tijd tekort!

Henk begint zijn relaas met te vertellen dat het over verraad gaat, een actueel onderwerp. In Rusland bestaat nu een online aangifte formulier waarbij burgers hun medemens kunnen aangeven omdat zij tegen de oorlog zouden zijn. We moeten wel opletten en goed onderscheid maken tussen goed en kwaad. We komen soms toch een beetje terug van de uitspraak dat de meeste mensen deugen.

Met het boek Opgang van Stefan Hertmans als voorbeeld neemt hij ons mee in hoe een mens goed of slecht kan worden. Hoe Belgische Willem, de hoofdpersoon van dit boek (of een mens) tot landverraad kan komen. Maar ook hoe Mientje, zijn Zevenaarse vrouw, haar innerlijk kompas trouw blijft maar hem toch niet in de steek laat.

Het is een boeiend verhaal over hoe Willem, met beperkt gezichtsvermogen, in Vlaams België opgroeit, in Nederland verzeilt raakt, weer teruggaat naar België en van kwaad tot erger komt in de tweede Wereldoorlog. Zelfs in het gevang komt hij niet tot inkeer. Na het boeiende en vol verve door Henk vertelde verhaal heb ik nog maar een advies, Lezen dit boek!