

## Probus winterwandeling

De 69<sup>ste</sup> wandeling begint met koffie in Tolkamer aan de Europakade 7 en is ca 6 km lang.



Het is duidelijk Valentijnsdag en de muurdecoratie herinnert ons aan historisch hoogwater. De 8 wandelaars vertrekken om 11 uur.



De coupure in de dijk is open. Daar kun je zien hoe hoog het water in 1926 stond. Vandaag is dat 12,50 m.



We wandelen richting Tuindorp en zien de kerk, tegenwoordig woonhuis



Huis met Rijnzicht



Een 'olifanten pad' voert ons langs de rand van Tuindorp naar de overnachtingshaven.



Tijd voor de groepsfoto met de Bijland op de achtergrond



Voor sommigen een ontdekking; de begraafplaats op de Rijndijk



Ook in de Bijland staat het water hoog. Langs de jachthaven lopen we terug naar de Kade. Henk is er al!



De kroketten zijn weer in trek



De organisatoren krijgen hun verdiende bloemenhulde.

Dank aan Riet voor de fotobijdrage.

Met vriendelijke groet van de wandelcorrespondent, Gerrie (en Rien)

De lentewandeling wordt door Lies en Els voorbereid.