

Probus lentewandeling

De 70^{ste} wandeling begint met koffie in Velp aan de Bovenallee bij restaurant "Woodz". Het weer lijkt mee te werken het is zonnig na een fikse regenperiode. Tijdens de koffie breekt een zware hagelbui los.



De 10 wandelaars besluiten de bui voorbij te laten gaan en, na raadpleging van de diverse weerapps, om een verkorte versie van de wandeling te doen.



Te nat voor de groepsfoto



We gaan op pad; langs deze bijzondere boom



Prachtig lentegroen in het bos

We wandelen richting de Emmapiramide, in.....alweer een hagelbui.

Enige wandelaars beklimmen de piramide





Een blik op de wereld vanaf NAP +110 meter.



De groepsfoto deze keer zonder de fotograaf



Wel nog de gebruikelijke versnaperingen onderweg: abrikoos en



schoolkrijtje



de rustieke kip is populair

De organisatoren, Lies en Els krijgen helaas niet de verdiende bloemenhulde!

Met vriendelijke groet van de wandelcorrespondent, Gerrie (en Rien)

De zomerwandeling wordt door Els en Frieda/Ed voorbereid.